

Heer, in uwe handen beveel ik mijn geest !



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**RENE DE BACKER**

echtgenoot van Mevrouw  
**GERMAINE MATTHYS**

geboren te Elst op 24 november 1893 en schielijk  
overleden te Everbeek op 26 februari 1967, gezalfd  
met het H. Oliesel.

**Oudstrijder 1914-1918.**

**Drager van 8 frontstrepen en houder van  
meerdere Nationale Onderscheidingen.**

Er is verslagenheid in dat huis, omdat een  
brave man en goede vader, zo plots aan de liefde  
der zijnen is ontrukkt. Maar er schuilt ook  
vreugde in de harten der zijnen omdat ze de  
zekerheid hebben van Christus woord "Al is hij  
ook gestorven, hij zal leven in eeuwigheid."

(Jo. 11)

Gij weet, Heer, hoe redelijk onze droefheid is,  
want pijnlijk is de slag die ons treft. Doch wie  
zou U mogen zeggen "Waarom handelt Gij zo"?  
Wij buigen het hoofd voor uw opperste schik-  
kingen, hoe bedroevend zij ons ook voor komen...  
Uw Wil geschiede dus Heer !

Dierbare echtgenote, mijn kinderen en klein-  
kinderen, gaarne was ik nog in uw midden ge-  
bleven. Doch de Heer heeft het anders gewild :  
zo is het ook goed. Ik dank U om uwe genegen-  
heid en liefde, maar blijft verenigd van harte  
en elkaar beminnen. Aan allen mijn familieleden  
en vrienden, vaartwel, maar vergeet mij niet in  
uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige  
rust.



De families **DE BACKER, MATTHYS, DE PESSE-  
MIER** en **VAN CAENEGEM,**

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van deelneming en **danken U.**

---

**Uitg. A. Opdecam, Everbeek**