

« God kent zijn mensen en behoedt hun wegen ».
(Ps. 1)



Uw gebed geleide op zijn tocht naar de
eeuwigheid
DE HEER

René - Jozef DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw
Maria CATERNANG,

geboren te St.-Maria-Lierde op 18 augustus 1909 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 23 augustus 1976, nadat hij de ziekenzalving en de Pauselijke Zegen had ontvangen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiërs en van de Bond van de Gepensioneerden.

Met de dood van deze mens is een verblijf op aarde ten einde van een man die een goede echtgenoot was, een werkzame en zorgende vader voor zijn groot gezin, een vriendelijke en hulpvaardige medemens, een diep-gelovig en vroom kristen. Door zijn harde arbeid als mijnwerker voorzag hij jarenlang niet alleen in de talrijke noden van zijn jong gezin, maar droeg hij ook zijn deel bij om het leven van zijn medemens aan-genaamer en meer leefbaar te maken.

Voor zijn werkmakkers was hij steeds een trouwe vriend op wie zij altijd konden rekenen. Gans dit leven was geschraagd door een in de praktijk beleefd kristendom, door een geloof in Gods leidende tussenkomst in elk mensenleven. Dank zij deze kristelijke levensbeschouwing werd het René mogelijk zijn jarenlange ziekte-toestand en lichamelijk af-getakeld worden te dragen met een bewonderenswaardige moed, gepaard met een le-

vende belangstelling voor alles wat in het familieleven van de zijnen plaatsvond.

Dierbare echtgenote, vele zorgen hebben wij samen gedragen, samen hebben wij ons ingezet voor onze kinderen, samen zijn wij tevreden en gelukkig geweest, samen hebben wij gebeden. Ik dank u voor het leven dat wij samen hebben gedeeld.

Beminde kinderen, alles wat ik kon heb ik u gegeven ; niet alleen de middelen om materieel in 't leven te lukken, ook het voorbeeld om als goede en kristen mensen door het leven te gaan. Uw waarlijk voorbeeldige kristelijke levenswandel zal voor mij en moeder de bekroning betekenen van ons aardse leven.

Dank aan de Zusters en Verplegend Personeel van de St.-Franciscuskliniek.

« Heer God, wij danken U voor deze echtgenoot en vader, om de wijsheid van zijn oordeel, om de mildheid van zijn hart, om de eenvoud van zijn geloof, om zijn hart waarin Uw liefde woonde. Neem deze mens bij U op als een goede en getrouwe dienaar. Wij vragen U dit door Jezus, Uw Zoon en onze Heer ».

De families DE BACKER, CATERNANG,
CASTELEIN, PORREWIJCK,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel