

Onze Vader..... Uw wil geschiede...

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

## RICHARD DE BACKER

geboren te St.-Martens-Lierde, op 14 december 1916 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel, op 23 mei 1985, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.



De families

**DE BACKER en KESTELIJN,**

danken U voor uw christelijke blijken van medevoelen en voor uw gebeden.

Sterven is afscheid nemen van alles waar wij eerlijk naar gestreefd hebben, van ieder die wij verder dankbaar zouden willen zijn. Dit afscheid is geen nulpunt. Het is naar de Heer toegaan met een mensenleven dat hier op aarde voorbij is, met al het goede waarvan wij genoten hebben, met al het harde dat wij gedragen hebben, met al het schone waarvan wij gehouden hebben, in één woord : met een « God zij dank » in het hart.

Eenvoudig, gelijkmoedig, vriendelijk tegenover iedereen maar met een hart dat bijzonder klopte voor de kinderen was hij door iedereen gekend en gewaardeerd, zijn klare supportersstem zal gemist worden in het koor van de 12e speler op het voetbalterrein.

Mijn duurzame schoonzuster, neven en nichten, wij waren altijd en in alle omstandigheden een hulp voor elkaar. Bezonder dank ik U, de dokters en het verplegend personeel, voor uw genezen zorgen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. En vooral gij, mijn achternichtjes, die ik tussen al de andere kinderen nog het liefst zag, u vraag ik in het bijzonder, samen met uw grootmoeder, uw ouders, buurtmensen en vrienden Oudstrijders voor mij te bidden : « Heer onze God, in deze Paastijd gedenken wij dankbaar dat Gij Jezus uit de dood hebt opgewekt. Aan deze belofte houden wij ons vast nu wij treuren om het heengaan van onze afgestorvene Richard. Wij vragen U : laat ook hem delen in de vreugde van Jezus' Verrijzenis, samen met al onze afgestorven familieleden. - Hij ruste in vrede ».