

Heer, leer ons te aanvaarden dat wij moeten sterven om het eeuwig leven te genieten.



Bid voor de zielerust van
de Heer

ROBERT DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA SEEUWS

geboren te Erwetegem de 5 november 1910
en plots overleden te Zottegem - Grotenberge
de 15 maart 1978, gesterkt door de H.H. Sa-
kramenten der zieken.

Voorzitter van W.S.C. Merelbeke-Scheldestreek
Lid van de Algemene Raad K.B.W.B.

Lid van de Nationale Sportcommissie K.B.W.B.
Lid van het Hoofdbestuur O-VI.-afd. K.B.W.B.
Sportafgevaardigde K.B.W.B.

Oud-Strijder en Oud-Krijgsgevangene 1940-1945

Om uw meebidden en meevoelen danken U :
Mevrouw Robert De Backer-Seeuws Bertha,
De Heer en Mevrouw Laurent De Backer-De
Grauwe,

Jongeheer Geert De Backer,
De families De Backer, Seeuws, Eeckhout,
Fouquaert en De Potter.

Ons eerste gevoelen bij dit overlijden, dat onverwachts overkwam, is de machteloosheid tegenover de dood. Noch wetenschap, noch goede zorgen, ook maar niets kan daaraan verhelpen.

Het zal zijn echtgenote, kinderen en klein-kind hard vallen die plotse scheiding te moeten ervaren. Mogen zij zich troosten met de gedachte dat vader verder leeft in Gods eeuwige liefde.

Robert was een verdienstelijk en goed mens. De vele talenten die hij van God gekregen had heeft hij niet opgeborgen, maar gebruikt in dienst van de medemens.

Als leidinggevend persoon in de wielersport heeft hij zich jaren ten dienste gesteld, wetend dat de sport rust en ontspanning brengt in een wereld waar onrust en geweld hoogtij vieren.

Heer, wij danken U om dit leven dat schoon was. Moge hij nu in vrede rusten.