

"Ga binnen in de vreugde van uw Heer."
(Mtt.25,2)



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN IMPE

geboren te Sint-Maria-Lierde op 16 februari 1930
en onverwacht overleden te Lourdes (Frankrijk)
op 11 september 1992,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Lid van Ziekenzorg.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Het valt ons bijzonder hard een goede man, vader en trouwe vriend te verliezen, plots, ver van ons te Lourdes. Op deze bedevaart van Ziekenzorg had hij al zijn zinnen gezet; reeds meerdere malen had hij ze meegemaakt, hij leefde er naar toe, samen met zijn echtgenote en talrijke vrienden, met geestdrift, zijn geluk zoekend in het vertrouwen van de Heilige moeder van God. Sedert vele jaren had hij de zware inspanningen gekend als bouwvakker: deze hadden hem lichamelijk getekend; gekweld door pijn, erdoor veroorzaakt, was hij verplicht al te vroeg zijn werk op te geven. Hij leefde de rest van zijn levensjaren gelukkig met zijn echtgenote, met belangstelling uitkijkend naar dienstbaar-zijn ten overstaan van kinderen en vrienden. Onder ons was hij gekend als een joviaal mens, iemand met wie men gemakkelijk hartelijke contacten had. Oprechte vriendschap was hem lief, door zijn eenvoud was hij groot; ongekunstelde

vroomheid bezielde hem. Hij voelde zich gelukkig tussen kinderen en kleinkinderen.

Mijn beminde echtgenote, Maria, wij hebben ons samen ingespannen om van dit leven iets schoons te maken. Ik wist hoe bezorgd ge voor mij waart. Ik denk dat ik in mijn leven de kans gegrepen heb u blijken van mijn wederliefde te geven. Nu we gekomen waren tot rustiger dagen waarop we konden genieten van de vruchten van ons werken, heeft de Heer mij geroepen; houd goede moed, over de dood heen is nieuw leven. Blijven we door gebed verbonden en laat onze kinderen voor u een bron van troost zijn.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, er was geen afscheid. Ik heb bij u veel goedheid onderhouden, alles wat ik voor u deed, heb ik met liefde gepresteerd. Dank u voor uw genegenheid. Goede vader Roger, wij vereren voorts de gedachtenis en het beeld dat we van u meedragen en langs u, danken we God voor al het goede dat we van u meekregen.

Vader in de hemel, neem ons vader op in uw Hemelhuis.

O.L.Vrouw van Lourdes, wees met uw goedheid ons steeds nabij.

Maria VAN IMPE,

Rudy en Linda DE BACKER - VEKEMAN,
Eddy en Viviane MUYLEAERT - DE BACKER,
Eddy en Nicole DE BACKER - MALFROY,

De kleinkinderen,

De families DE BACKER, VAN IMPE, DE NUTTE
en DE PRIL,

danken oprecht voor uw blijken van medeleven en gebed.

begr. van den neste - druk. van boxstael