

De ouderdom is een erekroon,
Die op het pad der deugd wordt verkregen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Rufinus DE BACKER

weduwnaar van Mevrouw
Melanie VAN DER WEEËN

geboren te Denderleeuw, op 12 juni 1881, en
er godvruchtig overleden op 30 oktober
1963. gesterkt door de H.H. Sakramenten der
Stervenden

De dierbare overledene was een hartelijk mens
vol van genegenheid voor iedereen die goed is. Hij
was rechtvaardig in zijn omgang, gedienschtig jegens
iedereen. Hij was de vriend van al wie hem kende.

Hij was een echtgenoot en vader in de volste
betekenis: hij werkte en ijverde om zijn kinderen
groot te brengen tot volwaardige mensen.

Nu heeft de Heer hem tot zich geroepen "Kom
gij, trouwe dienaar, treedt binnen in het Rijk dat
voor alle eeuwigheid voor U bereid is".

Wij allen die hem gekend hebben maken dan
ook de vrome wens van de H.-Kerk tot de onze:
„Dat de Engelen hem in het paradijs geleiden. op-
dat hij daar de eeuwige rust moge genieten.
(Lit. Overl.)

Lieve kinderen en kleinkinderen, in het be-
wustzijn van de naderende dood was ik gelukkig
u allen rond mij te hebben de laatste dagen; dank
voor de genegenheid. Nu ga ik moeder verwoegen
Bidt voor mij, gij allen samen, opdat de Heer
zich over mij ontferme

Beste familieleden, vrienden en kennissen
hebt dank voor uw genegenheid en uw vriendschap
Bidt voor mij, tot weerziens bij de Heer.

Beste dank aan de EE. Zusters en verpleegsters van
de Kliniek voor hun toegewijde zorgen.

De familien De Backer,
Van der Weeën,
De Braeckekeer,
De Petter en
Minner,

*danken voor uw gebeden
en meevoelen in hun rouw.*

Drukkerij RIGO, Denderleeuw