

Heer, herinner U de naam van hem die gestorven is.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
VALERE DE BACKER

weduwnaar van Mevrouw
JULIA VAN OYCKE

geboren te St.-Maria-Lierde, op 7 mei 1912 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Oprakel, op 6 oktober 1987, nadat hij de
Pauselijke zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.

Oud-Mijnwerker
Oudstrijder 1940-1945.

« Het leven is een tocht doorheen de dagen
en naar Jezus' geest ten dienste staan ; het is
het wel en wee van medemensen dragen ; ster-
vend leven als de korrel van het graan ».

Door zijn harde arbeid in de mijn heeft hij
ingestaan voor zijn gezin, voor de toekomst van
zijn kinderen. Door diezelfde arbeid heeft hij
ten dienste gestaan van zijn medemensen. Aldus
zijn zijn dagen verlopen naar Jezus' geest, zodat
zijn kinderen mogen getuigen : « Ons vader heeft
zijn taak vervuld in dit leven ».

Na enkele jaren welverdiende rust, waarvan
hij mocht genieten samen met zijn echtgenote,

werd dit vredig leven verstoord door het ziekbed
van zijn vrouw dat haar naar de dood zou bren-
gen. Gebukt onder dit leed kwam ook voor hem
de tijd van lijden dat hij met Gods kracht moe-
dig heeft gedragen.

« Lieve vader wij danken u om de grote liefde,
om uw ijver en werklust waarmee gij voor ons,
uw kinderen hebt gezorgd, zodanig dat gij voor
ons de mogelijkheid geschapen hebt onze plaats
in de samenleving in te nemen. Wij danken God
dat gij ons vader mocht zijn ».

« Lieve grootvader, ook uw kleinkinderen zijn
u dankbaar om de belangstelling die gij steeds
voor ons gehad hebt, om uw vriendelijkheid en
genegenheid die wij altijd mochten ondervinden,
want immer waren wij bij u welkom ».

« Heer onze God, ons vader heeft het leven
gekend, het lijden geproefd en de dood onder-
gaan. Strek Uw handen genadig uit naar deze
mens die na volbrachte arbeid naar U toekomt.
Ontvang hem vaderlijk en laat hem delen in Uw
vreugde die geen einde kent ».

**De families DE BACKER, VAN OYCKE,
DE FREYNE en DE BRAKELEER,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Drukk. De Vos. 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. en Crem. L. Haustraete - Steenhuize