

Zoet is het, na veel geleden te hebben, te mogen
sterven, voor al wie wel geleefd heeft.

†

Gedenk in uwe gebeden de ziel
van Mijnheer

VICTOR DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw
LEONIE VAN YPERZEELE

geboren te Segelacm den 10 September 1879 en
godvruchtig overleden te Opbrakel den 29 September
1945.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Eerelid van den bond van 't Heilig Hart en lid van
't Xaverianengenootschap.

De dierbare overledene had begrepen dat de mensch
hier op aarde gelukkig is te midden van alle be-
proevingen van dit tranental, indien hij den weg der
deugd standvastig bewandelt en niet luistert naar
de raadgevingen der boozen. Hij was een voorbeel-
dige echtgenoot en wijze vader, maandelijksch op zijn
eerepost als lid van den H. Hart-Bond en trouwe
Xaveriaan. Hij stelde er prijs op Gods lof te zingen
in de goddelijke diensten.

De Heer heeft hem beproefd en gezuiverd door de
smarten, gelijk het goud in den smeltoven en einde-
lijk mag hij zijn schoone ziel terug geven aan zijn
Schepper om in den Hemel het loon zijner deugden
te ontvangen.

Dierbare echtgenote, kinderen en bloedverwanten
hebt dank voor uw aanhoudende en liefdevolle zor-
gen. Eens zie ik U allen terug voor altijd.

Vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 dagen afl.
R. I. P.

Druk. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel

*Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den
smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen op-
rechten DANK.*

Mevrouw Victor DE BACKER-VAN YPERZEELE kinderen en
kleinkinderen
De Familien DE BACKER, VAN YPERZEELE, DE RUYVER,
DE ZITTER;