

Gij allen die mij gedurende mijn leven genegen waart,
blijft mij in uw gebeden indachtig.



Bid God voor de ziel van
MEVROUW

Zenaïda-Evelyn De Backer

Echtgenote van Mijnheer
Benjamin Depoorter

Geboren te Elst, op 30 Maart 1886 en
haastig overleden te Brugge op
20 November 1949, gesterkt door de
laatste H. Sacramenten.

Deze vrouw was goed en deugdzaam.
Van jongs af in de deugd opgegroeid, vol-
hardde zij in het goed tot aan haar dood.

(Ecc1. 18)

Zij doet haar mond open voor de wijs-
heid en de wet van de goedhartigheid is op
haar tong. Zij neemt acht op de paden van
haar huisgezin, en eet haar brood niet in
ledigheid. Haar kinderen staan op en roe-
men haar (Apr. 31)

Teergeliefde echtgenoot, kinders en klein-
kinders, het spijt mij U te moeten verlaten

doch God heeft er anders over beslist, en
heeft mij van mijn marteling verlost. De
glimlach om mijn lippen bewijst dat ik nu
reeds gelukkig ben. Dank voor alles wat
ge voor mij deed. Doet hetgene ge van mij
geleerd en gezien hebt, en de vrede zal met
U zijn.

Akten van geloof, hoop en liefde (7 j. 7 qu)
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U (300 d. af)
Heer Jezus geef haar ziel de eeuwige rust (300 d. af.)

*De familiën De Backer, en
Depoorter danken U om Uw
oprechte deelneming in hun
smart, Uw gebeden, en Uw
blijken van genegenheid.*

Drukk. D'hondt, St-Kruis. Tel. 341.31