

Nutteloos is het tijdelijk leven,
Tenzij de mens het gebruikt om het eeuwig leven te verdienen.

†

GENEGEN AANDENKEN AAN DE ZIELERUST
van Mejuffer

ANNA DE BADTS

dochter van wijlen

HEER EMIEL EN VAN MEVROUW
RENILDE PAEME

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

geboren te Ronse, de 13 maart 1898 en er zacht in
de Heer ontslapen de 26 september 1963, voorzien
van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zij heeft op deze wereld geleefd,
slechts gekend van enkelen . . .
en deze hebben haar bemind
om haar goedheid en minzaamheid.

Zij was als een engel van de vrede :

God zoekend in de eenvoud van haar hart,
de andere stichtend door haar onberispelijk leven,
H. Greg.

De Heer beproefde haar door een pijnlijke ziekte,
met geduld en overgave aan Gods heilige wil
verdroeg ze haar pijnen
diep overtuigd dat, wanneer men met Jezus lijdt,
men zich ook met Hem zal mogen verheugen.
Rom. 7

Door de smeltoven op het lijden geluiterd
heeft ze nu haar ziel als zuiver goud
aan God de Almachtige terug geschonken.
S. Aug.

Dierbare broer, dank voor uwe liefde en tedere zorgen.
Ik draag de beste berinnering van u mede, welke ik
onder vorm van gebed voor u aan de troon van God
neerleg.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op u.
300 d. afl.

Druk. G. Van Maelsaek-Thoof, Wijnstr., 79

Heer Octaaf DE BADTS,

Mevrouw Richard DE SOMER-DE BADTS,

Mevrouw Léon DEKENS-DE BADTS,

Heer Georges DE SOMER,

Heer en Mevrouw Jean STERNLICHT-DE SOMER en kinderen,

Heer en Mevrouw Etienne DELBARRE-DE SOMER en kinderen,

Heer Roland DEKENS,

Heer Pierre DEKENS,

Mejuffer Clemence DE LAURIER,

De families DE BADTS en PAEME,

diep getroffen door de blijken van deelname betuigd
bij het overlijden van Mejuffer Anna DE BADTS
bieden U hiermede hun oprechte dank aan.