

Bewaar in uw hart het aandenken aan uw vader.



Bid voor de zielerust van de Heer

Georges DE BADTS

echtgenoot van Mevrouw

Zoë MORES

geboren te Ronse, op 8 oktober 1903
en er overleden, op 1 oktober 1978,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Oud-lid van de Bakkersbond.



Weer is er een familie in rouw gedompeld. Zijn sterven maakt ons stil en begrijpend. Zijn levenstocht is beëindigd en het doel bereikt : de ontmoeting met God in het eeuwig leven.

Lieve vader, wij blijven u dankbaar voor al uw weldaden, uw arbeid voor ons dagelijks brood, uw zorg ten bate van ons geluk.

Beminde echtgenote, samen hebben wij veel zware dagen gekend, maar gij hebt mij geholpen om het leven steeds opnieuw te doen aanvaarden, ik dank u voor alles wat gij voor mij geweest zijt.

Beste kinderen en kleinkinderen, ook van u neem ik afscheid in dankbaarheid om de genegenheid, de goedheid en toewijding. Gedenk mij in uw gebeden.

Dierbare familie en vrienden, vergeet ook mij niet in uw gebeden.

Mevrouw Georges DE BADTS,
geboren Zoë MORES, zijn echtgenote ;
Heer en Mevrouw Laurent DE BADTS-PIETERS,
Heer en Mevrouw Marcel LAPLANCHE-DE BADTS,
Heer en Mevrouw José MAES-DE BADTS,
Heer en Mevrouw Jean VANDER EECKEN-
DE BADTS,
Heer en Mevrouw Robert VERSLUYS-DE BADTS,
zijn kinderen ;

Jongeheer Jean-Pierre DE BADTS,
Jongeheer Martial LAPLANCHE,
Jongeheer Eric LAPLANCHE,
Jongeheer Rik VANDER EECKEN,
Jongeheer Geert VERSLUYS,
Mejuffer Mieke VERSLUYS,
Mejuffer Greet VERSLUYS,
zijn kleinkinderen ;

De families DE BADTS, PAEME, MORES en
VANDENABEELE,

danken van harte voor de bliken
van genegenheid en gebed.

Begravenissen R. Devos en Zoon, Ronse.