



In de vrede van de Heer is ons voorgedaan

DE HEER

**Jan Frans DE BAERDEMAEKER**

echtgenoot van Mevrouw  
Leontine VAN DEN BEGIN

Oudstrijder 1940-1945.

geboren te Groot-Bijgaarden op 7 februari  
1907 en godvruchtig overleden in de H. Hart-  
kliniek te Asse, op 16 juli 1975, voorzien van  
de sacramenten der zieken.

---

Kom, goed en trouwe dienaar, werd hem  
gezegd, gij hebt uw brood in ledigheid niet  
gegeten, gij, die in het kleine trouw zijt ge-  
weest, zal ik nu over vele dingen aanstellen.

In stille eenvoud en kristelijk geloof heeft hij  
de diepe beproevingsen gedragen die het leven  
hem bracht. Zijn trouwe ziel schonk hij de  
Schepper terug in kalme berusting en vol ver-  
trouwen in de goddelijke Voorzienigheid.

Zo is ons vader, kalm en zacht zoals hij  
leefde, de gelukkige eeuwigheid ingegaan.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-  
ren, dank voor uw liefde en toewijding. Blijft  
elkander helpen en steunen. Blijf eendrach-  
tig samen in liefde, vreugde en voorbeeldig  
kristelijk leven.

Dierbare familie, verwanten en vrienden,  
denkt aan mij in de stilte van uw gebed.



Mw Leontine De Baerdemaeker-Van den Begin,  
Dhr en Mw Jean Cornelis-De Baerdemaeker  
en kinderen,

Dhr en Mw Jean Gaudeus-De Baerdemaeker  
en kinderen,

De families De Baerdemaeker, Van den Begin,  
Van den Begin en Verhasselt

danken U van harte voor de  
blijken van deelneming in de  
rouw die hen treft.

Druk. LELEU - Wemmel - Tel. 478.12.93