

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God.



TOT ZALIG AANDENKEN VAN

Mijnheer

Joannes-Henicus
DE BAERDEMAEKER

Echtgenoot van Mevrouw

Carolina DE COSTER

Lid van de Bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen
Lid van de Fanfare « De Vrije Belgen »

geboren te St-Martens-Bodegem, de 25 juli 1901
en godvruchtig overleden in het Gasthuis te Aalst,
de 11 augustus 1961,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



O Heer, ik heb grote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze verdragen met verduuldigheid, uit liefde tot U, ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld, in plaats van de genezing hebt gij mij troost gegeven in mijn lijden, gerustheid op mijn sterfbed en nu de eeuwige gelukzaligheid in de hemel.

Hij was een man vol opoffering en arbeidslust, zacht en aangenaam in zijn omgang en behulpzaam voor iedereen, daardoor verwierf hij vele vrienden.

Welbeminde Echtgenote, wees moedig en verdrag de scheiding met gelatenheid. De dag zal komen waarop wij elkander zullen wederzien en dat alle leed in vreugde zal veranderen. Heb dank voor u grote genegenheid, vaarwel, en bid veel voor mij.

Duurbare Kinderen, gij weet hoe innig ik u beminde, en hoe gaarne ik nog onder u zou gebleven zijn, doch de Heer heeft er anders over beschikt. Zijn H. Wil geschiede. Ik dank u van harte voor uw onophoudende zorgen en grote liefde.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, toont uw genegenheid en vriendschap voor mij door veel voor mijn zielerust te willen bidden. Vaartwel en tot hiernamaals !

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

De families DE BAERDEMAEKER,
DE COSTER,
DE SCHOUWER,
MERTENS
en SERVFRANCKX,
danken u oprecht voor de
blijken van deelneming.

Ondern. Begraf. W. Van Humbeeck, Ternat. Tel. 52 15 0