

Ik ben de verrijzenis en het leven
wie in Mij geloofd zal leven,
ook al is hij gestorven.

Jo. 11, 25



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Arsène - Denis - Henri DE BAERE

echtgenoot van Mevrouw

Aline Francisca DE BOSSCHER

geboren te Ploegsteert op 27 maart 1912 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 12
februari 1983, gesterkt door het sacrament der
zieken. Tijdens de eucharistieviering in de pa-
rochiekerk Sint-Jozef te Oudenaarde, verenigden
wij ons met de verrezen Christus, opdat onze
dierbare overledene voor altijd bij de Heer zou
zijn, in het hemels Vaderhuis.

Wij hebben ons leven niet in onze handen :
wij bepalen onze geboorte niet en de dag van
ons afsterven is vooraf niet te voorzien. 's Mor-
gens maken wij nog plannen en 's avonds liggen
wij al opgebaard met gevouwen handen.

Ons bestaan ligt in Gods hand en Hij bepaalt
de grenzen van ons aardse leven. Maar wij we-
ten dat onze naam geschreven staat in de palm
van Gods Vaderhand. En vanuit die gelovige
zekerheid kunnen wij ook de dood van onze
dierbare overledene leren aanvaarden. Elk leven

is kostbaar in de ogen van God, die mensen
roept niet tot ondergang en dood maar tot het
leven dat geen einde meer kent.

Arsène had schone gaven : een natuurlijke
eenvoud en mildheid, een ingeboren goedhar-
tigheid, een vanzelfsprekende vriendelijkheid. Hij
vroeg weinig en was tevreden met wat het
leven hem gaf : zijn thuis en familiekring, zijn
genegen omgang met de zijnen, met burens,
vrienden en kennissen. Hij was een gelukkig,
tevreden en blij mens.

Vandaag dragen wij hem naar zijn laatste
rustplaats, maar wij geloven en vertrouwen dat
Hij bij de Heer is in het Vaderhuis.

Dierbare echtgenote, familieleden, vrienden
en gij allen die mij genegen waart, ik dank u
voor elk goed woord, voor elk menselijk gebaar
van vriendschap. Laten wij elkaar indachtig zijn
in onze gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Aline DE BAERE - DE BOSSCHER,
Maurice en Monique CREEMERS - DE BAERE
en kinderen,
Etienne en Blanche CNUUDE - DE BAERE,
en kinderen,
De families DE BAERE - DE BAERE,
DE BOSSCHER - VAN WANZELE,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstraat 65, Oudenaarde