

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Bid God voor de ziel van de Heer

Theofiel DEBAKKER

echtgenoot van Mevrouw Maria VANDEWIELE

geboren te Waarmaarde op 31 mei 1901 en er
godvruchtig overleden op 23 januari 1971.

Hij ontving de H. Sakramenten der zieken.

Heer God, het doet ons veel pijn afscheid te moeten nemen van vader. Maar doorheen onze verslagenheid en ons verdriet zeggen wij gelovig dank om alles wat vader voor ons is geweest.

Hij was een goed en edel mens, eenvoudig en oprecht van hart, als plichtsgetrouw werkman is hij door het leven gegaan, eerlijk en rechtvaardig.

Het kruis bleef hem niet gespaard. In de oorlogsjaren werd hij door de bezettende macht naar Duitsland gedeporteerd. Daar werd zijn gezondheid geknakt, doch met gelatenheid heeft hij de menigvuldige kwellingen van zijn verder leven gedragen. Zolang hij kon is hij aan het werk gebleven. Zijn laatste jaren waren een lijdensweg, waarvan hij de pijnen zoveel mogelijk voor zijn naastbestaanden trachtte te verbergen. De kracht daartoe putte hij in zijn diep geloof en in zijn onwankelbaar vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid.

Dierbare echtgenote, nooit vergeet ik uw onvermoeibare toewijding tijdens al die maanden van mijn ziekte. Dag en nacht hebt gij u voor mij afgesloofd, zonder uzelf te sparen noch enige rust te gunnen.

Ook gij, mijn dierbare oudere zuster, die nog in leven blijft, dank ik om uw tedere bezorgdheid om mij en om uw trouwe bezoeken.

Dierbare dochter en schoonzoon en gij Luc mijn kleinzoon, heb dank voor al uw zelfvergetende toewijding.

Vaarwel, en tot weerziens in de hemel.

Mevrouw Theofiel DEBAKKER-VANDEWIELE,

De Heer en Mevrouw

Gilbert VANDEN BOSSCHE-DEBAKKER en zoon
Luc,

Mevrouw Achiel DE RIJCKE-DEBAKKER,

De families DEBAKKER, VAN MARCKE.
VANDEWIELE, GAILLEZ.

danken U om de blijken van kristelijke deelneming en gebeden in de rouw die hen treft.

drukkerij arijs, kluisbergen