

„Ten paradijze voeren U de engelen...”

†

Dit weze een aandenken aan de ziel
van Mevrouw

Augusta DE BATSELIER

echtgenote van Mijnheer

Alois De Vleeschouwer

geboren te Nederbrakel, op 25 september 1895,
en er godvruchtig overleden op 2 januari 1968,
gesterkt door het Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Van haar mogen we werkelijk zeggen:
„Zij heeft haar brood niet in ledigheid
gegeten”. Tot op het laatste van haar
leven was zij de flinke vrouw, die alles
beredderde, die bezorgd was voor haar
man, kinderen en kleinkinderen, die steeds
oog had op alles wat gebeurde op het erf.
Midden haar werk heeft God haar op de
schouder getikt en heeft zij zich ziek te
rust moeten leggen.

Toen heeft zij, kranige vrouw, wel bewust
alles gegeven in de handen van de Heer
Lieve echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
voortaan zult U mijn bezorgdheid niet meer
zien en mijn raadgevingen niet meer horen,
maar toch blijf ik even bezorgd over U
waken in de hemel. Bidt gij voor mij.
God zegene en God beware U.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijven van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families DE BATSELIER,
DE VLEESCHOUWER,
BURY,
VAN DEN DRIESSCHE.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470