

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CYRIEL DE BATSELIER

echtgenoot van Mevrouw
MARIA VAN DEN DOOREN,

geboren te Nederbrakel op 6 december 1901 en er
onverwachts overleden op 10 september 1964,
gezalfd met de H. Olie.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart,
de K.W.B., de St.-Rafaëlsilde en de Koninklijke
Harmonie „De Eendracht”.

Vereerd met de Herinneringsmedalie van het Be-
stuur der Posterijen, het Burgerlijk Kruis 2e klas
en de Zilveren Palmen der Kroonorde.

«Mijn vadertje : hij was rechtvaardig. Hij had de
zware last op zich geladen een eerlijk man te zijn
in woord en daad».

Rechtvaardigheid en trouw aan zijn kristen over-
tuiging was het levensbeeld waarin zijn schone ziel
werd uitgetekend. Daarom was hij een trouw bonds-
lid van het H. Hart en een flinke K.W.B.-ër.

Nauwgezet en bewust van zijn verantwoordelijk-
heid vervulde hij zijn taak als brievenbesteller immer
welgezind en vol dienstbetoon.

Maar eerst en vóór alles was hij «vader». Hij had
zijn vrouw lief en zijn kinderen. Onuitwisbaar
blijft zijn voorbeeld.

Mijn goede echtgenote, samen hebben wij lief en
leed gedeeld voor het levensgeluk van onze kinde-
ren. Verder steun ik U hierboven.

Mijn beste kinderen, in u wil ik voortleven. Het
was mijn grootste vreugde met u allen gezellig thuis
te zijn. Weest goed voor moeder. Bidt allen samen
voor mij in uw familiegebed.

Duurbare familie, beste vrienden, aan allen dank
en bidt ook gij voor mij wanneer gij op zondag de
H. Mis bijwoont.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families DE BATSELIER,
BURY,
VAN DEN DOOREN,
VAN DORPE,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.