

†

BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Andréas-Omer-Antoon DEBAVEYE

geboren te Tiegem op 13 februari 1919 en er zachtjes
in de Heer ontslapen op 3 januari 1972, gesterkt
door de H.H. Sakramenten der zieken.

Hij was lid van alle godvruchtige genootschappen.

In onze wereld gaan vele eenvoudige mensen dikwijls haast ongezien hun levensweg, stil en discreet en bijna onopgemerkt door de anderen. Maar sommige van hen steken kop en schouders uit boven ons allen en dit door de manier waarop zij hun leven en hun kristen-zijn weten te beleven!

Zo iemand was André! Als jonge kerel had hij de stem van God gehoord. Zonder aarzelen heeft hij ja gezegd en vastberaden ging hij de weg op naar het priesterschap. Maar reeds vroeg verscheen het Kruis op zijn levensweg. Eerst heeft hij hardnekkig gestreden om die weg te kunnen verder gaan, maar dan begreep hij dat God hem op een gans andere manier in zijn dienst wou hebben. Met bewonderenswaardige edelmoedigheid heeft hij zijn kruis op de schouders genomen en hij heeft het vele jaren met een bijna bovenmenselijke kracht moedig weten te dragen.

Elke week zagen wij hem traag en voorzichtig door de kerk gaan tot gans vooraan om daar in de eucharistie de kracht en de moed te gaan putten om zijn weg verder te zetten. Nooit heeft hij geklaagd en tot op het allerlaatste moment heeft hij getracht niemand ook maar enige last te bezorgen! Hij trachtte steeds alles alleen te dragen en zelf nog de anderen te helpen. Hij hoopte eens als priester aan zijn medemensen de weg naar God te kunnen wijzen; door zijn leven heeft hij, veel welsprekender dan door de mooiste woorden, ons gesproken over God en over de kracht die God kan betekenen in het leven van een mens.

André, gij zijt zo plots van ons heengegaan en daarom zijn we diep bedroefd. Nu zijt gij gelukkig bij de Hemelse Vader, die voor U alles betekende, en dat is voor ons een troost in onze smart. Dit ene willen wij U nog zeggen: « Duizend maal dank voor die uitzonderlijke edele en mooie medemens, die gij voor ons zijt geweest door uw leven. Schenk ons vergiffenis voor elke pijn of smart die wij U in uw leven hebben aangedaan ».

Liefste zus en schoonbroer, bij u vond ik een echte en gezellige thuis al die jaren; eeuwig blijf ik u hiervoor dankbaar. Vooral gij, Julienne, al die jaren waart gij voor mij een echte bezorgde moeder.

Beste zusters en broers en familie, ik weet niet hoe ik u kan danken voor alles waardoor gij mij hebt trachten gelukkig te maken.

Beste vrienden allemaal, hartelijke dank voor alles! Aan elke medemens, die ik in mijn leven heb mogen ontmoeten, vraag ik vergiffenis voor elke last die ik u misschien heb aangedaan. Ik heb het nooit gewild, maar ik kon soms niet vermijden. Bij onze Hemelse Vader zal ik voor ieder van u blijven zorgen als dank voor alles wat gij voor mij deed!

De Heer Alfred DEGOBERT-†DEBAVEYE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Jozef TAILLY-DEBAVEYE, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw †Louis DEGOBERT-DEBAVEYE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Johannes TIMMERMANS-DEBAVEYE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Leon PATTYN-DEBAVEYE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Michel DEBAVEYE-
de MUELENAERE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Lucien VANCOILLIE-
DEBAVEYE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Robrecht DEBAVEYE-
VANDEWALLE en kinderen,

De Families DEBAVEYE-VANDEMEULEBROEKE,

danken U voor uw blijken
van deelneming en gebeden.