

Gelukkig en voorzichtig is hij die nu zulkdanig tracht  
te zijn in zijn leven, welkdanig hij wenschte te zijn in het  
uur van zijn dood. Nav. Chr.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**ADOLPHINE DE BECK**



echtgenoot van Mijnheer

**ALPHONSE VANDERMOTTEN**

geboren te Everbeek, den 26 September 1871 en er  
overleden den 28 Maart 1945.

Versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk

— «O» —

Zij was een goede en zoetaardige vrouw, eerbaar van  
voorkomen, zedig van handel, bevallig van spraak, van  
kindsbeen af in de deugd geoefend. 2 Mach. 15 12

De hemel is mij geopend; ik bid voor u, die over mijn  
verlies treurt; al ben ik van u gescheiden, ik heb u niet  
verlaten. H. Ambr.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen, broeders en  
bloedverwanten, bidt voor mij en denkt dikwijls aan onze  
liefde, met de zoete overtuiging van een eeuwig wederzien  
in den hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Druk. Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-  
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde  
echtgenoot, moeder, schoonmoeder, zuster, schoon-  
zuster en tante.

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën **VANDERMOTTEN, DEBECK,**  
**DELACUVELLERIE, VANDENHAUTE.**