



**VROOM AANDENKEN AAN DE HEER**

**Alfred, Emile DEBECK**

weduwnaar van Mw. Maria, Rachelle DRUWEZ,  
geboren te Everbeek op 30 oktober 1895 en  
er plots overleden op 30 augustus 1977,  
gesterkt door de gebeden der H. Kerk  
« in articulo mortis ».

Voorzitter van de Kerkfabriek  
St.-Joseph Everbeek.

Fredje is niet meer. Wie zou hem niet kennen, die goeie trouwe man. Nee, groot van gestalte, dat was hij niet, maar des te groter was hij door zijn vele schone gaven.

Minzaam in de omgang werd hij door elk een bemind. Als man uit één stuk werd hij door allen die hem kenden geacht om zijn betrouwbaarheid.

In eenvoud des harten was hij een levend voorbeeld voor de ganse parochie, niet in het minst als trouw en fier lid en voorzitter van de Kerkfabriek.

Dank zij zijn overtuigd geloof vond hij bij de Heer de kracht om als een trouwe dienaar, in wel en wee, steeds gereed te zijn voor de grote ontmoeting.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u omdat gij allen zo goed voor mij geweest zijt. Denk nog dikwijls aan mij in uw vrome gebeden, gij vooral mijn beide neven-priesters.

Ook u allen, beste vrienden en geburen, dank ik om uw vriendschap en genegenheid. Moge in en bij God ons aller vriendschap bestendigd blijven. Bidt ook gij af en toe nog eens tot God dat Hij mij genadig weze.

De families DEBECK, D'HAENENS, DRUWEZ,  
POLLAERT,

**danken voor uw kristelijk meelevén.**



**A LA PIEUSE MEMOIRE DE  
MONSIEUR**

**Alfred, Emile DEBECK**

veuf de Dame

**Marie, Rachelle DRUWEZ,**

né à Everbeek le 30 octobre 1895 et y  
décédé inopinément le 30 août 1977,  
muni des prières de Notre Sainte Mère  
l'Eglise « in articulo mortis ».

Président de la Fabrique d'Eglise d'Everbeek.

Alfred n'est plus. Qui n'a pas connu ce brave homme. S'il n'était pas si grand de taille, il l'était de cœur. Aimable pour son entourage il était estimé de tous. Par sa fidélité, sa simplicité de cœur, il était un exemple vivant pour toute la paroisse dont il était président de la Fabrique d'Eglise. Grâce à sa foi, il trouva auprès du Seigneur la force d'être un serviteur dans la foie comme dans la peine, toujours prêt à la grande rencontre.

Seigneur, nous vous remercions d'avoir donné un si bon père. Nous sommes profondément peinés de l'avoir perdu d'une façon si inattendu. Que nos prières le conduisent dans le royaume du Seigneur.

Chers enfants, petits-enfants et famille bien aimée, je vous remercie des bons soins et de l'affection dont vous m'avez entouré. Souvenez-vous souvent de moi dans vos prières, surtout vous, mes neveux prêtres.

Vous aussi, mes amis et voisins, je vous remercie pour votre gentillesse et sympathie.

Les familles DEBECK, D'HAENENS, DRUWEZ,  
POLLAERT,

**REMERCIENT.**

Raf. Vndergeynst, Everbeek