

Onze moeder is overgegaan naar haar eeuwige bestemming; zij zal ginder boven goed ontvangen zijn.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

CLEMENCE DE BECK

weduwe van Heer Jean-Baptist MATTHIJS

Geboren te Delftinge de 16 augustus 1872 en er zacht in de Heer ontslapen de 13 maart 1959, gesterkt door de Heilige Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de godvruchtige genootschappen.

Kinderen verliezen onnoemelijk veel wanneer zij hun moeder zien sterven; het verlies wordt onherstelbaar wanneer die moeder zelf een toonbeeld is geweest van godsvrucht, bezadigdheid en toewijding. Wat doet het goed dankbare kinderen de verdiensten van moeder te horen opsommen en woorden van waardering over haar voltrokken taak te horen spreken! Moeder schept de band van éénheid en liefde in het gezin. Zij houdt de kinderen samen.

Zij was één van die godvruchtige vrouwen die met grote ijver elke dag haar rozenkrans bad. Zij was vriendelijk voor allen en hard in de weer om haar geliefden en kennissen te dienen of bij te staan. Zij begreep wat naastenliefde eist en een mild gemoed bereidt. Sterk was haar overtuiging en dapper in de dienst van het goede.

Het lijden, het normaal aandeel van de ware christen, werd haar niet gespaard. Moeder ziet niet gaarne haar kinderen ziek of sterven, moeder lijdt mee om wat het dierbaar kind lijden moet of kan. Moeder doorstaat liever zelf de pijn dan er de geliefden door gekwollen te zien.

Zedelijk lijden kwelt haar meer dan persoonlijke lichamelijke pijn. Ook die beproeving heeft God haar laten doorstaan opdat z.j haar bijdrage in het groot verlossingswerk zou schenken. Voor de bekering van de zondaars, voor het geestelijk welzijn der parochie heeft zij geofferd en gebeden. Zij heeft verstaan wat christen-zijn betekent.

Dierbare kinderen, die ik zo zeer heb bemind, blijft onder elkander de beste verstandhouding bewaren. Van uit de hemel waak ik over u allen en spreek ik bij Maria voor u ten beste.

Maria Onbevlekt Ontvangen, bid voor ons d'e onze toevlucht tot U nemen.

†

De Familiën DE BECK, MATTHIJS, DE GELAS en
FAINGNAERT
danken U om de deelneming in rouw en
gebeden.

Uitg. Van Ruyskensveld O.