

Roept God een mens tot leven
wie weet waarom en hoe
hij moet zichzelf prijsgeven
hij leeft ten dode toe.



**DIT WEZE EEN BLIJVEND AANDENKEN AAN
DE HEER**

Donatus D E B E C K

echtgenoot van Mevrouw
Rachel HOLDERBEKE,

geboren te Deftinge op 13 augustus 1914
en overleden in de kliniek te
Geraardsbergen op 10 februari 1973.

« Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft
voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God
onze Heer. Aan Hem behoren wij toe ».

Deze tekst past zeker op het leven en
sterven van Donn .

Zijn arbeidsvreugde, zijn levensmoed, zijn
vakbekwaamheid getuigen en leveren het be-
wijs dat hij zich bewust was van zijn levens-
opdracht : zich in te zetten met gans zijn
persoon voor alle mensen die op hem beroep
deden.

Het was voor hem een genoegen anderen
met zijn vakbekwaamheid te kunnen helpen.
Zijn werk was een stuk van hem zelf en
daarom wilde hij alles zo precies en nauw-
gezet afwerken. Hij werd volledig zichzelf
wanneer hij zijn arbeidsmogelijkheden kon ten
dienste stellen van die mensen die op hem
beroep deden omwille van zijn bekwaamheid,
zijn nauwgezetheid en zijn verantwoordelijk-
heidsgevoel. Hij wilde als mens door zijn
werk tot zijn recht komen en gewaardeerd
worden. Hij voelde zich gelukkig door zijn
arbeid dienstbaar te kunnen zijn. Zijn inzet

voor de anderen heeft hem tenslotte naar de
dood gebracht : hij wilde zijn dochter en
schoonzoon gaan helpen.

Zo getuigt zijn leven en sterven dat hij ten
dienste stond van anderen. Is dat niet de
echte navolging van Kristus : beschikbaar
te zijn voor iedereen ten dode toe.

Gelukkig de kinderen die kunnen getuigen
dat hun vader zich tot het einde toe voor
hen heeft ingezet. Het is echter niet vol-
doende ons in berusting neer te leggen bij
het onontkoombaar feit dat iemand ons ont-
nomen wordt, ons geloof vraagt van ons, met
dit einde voor ogen, nog meer zin te hech-
ten aan het leven zoals God het geeft en
neemt. Wij bidden dan ook met de woorden
die de Kerk ons laat bidden bij het graf :

« Heer onze God,

het kan niet zijn dat wij vergeefs bemin-
nen, en dat liefde die onder mensen mo-
gelijk is, bij de dood wordt afgebroken.
Help ons geloven dat wij over het graf
heen in liefde met elkaar verbonden blij-
ven ».

Geliefde echtgenoot en vader, met de dood
voor ogen lijkt verder praten en uitzien zin-
loos. Is het leven dan een droom. Wel, wij
willen uw levensmoed en uw levensblijheid
in onze levensdroom verder dragen.

Lieve echtgenote en kinderen, mijn plotse-
ling wegvallen heeft U zeker ten diepste ont-
roerd. Het leven in echter zich steeds op
weg begeven, de kansen en de risico's aan-
vaarden. Ga dan uw weg verder en blijft
trouw aan mij. Zo blijven wij met elkaar
verbonden.

De families DE BECK, HOLDERBEKE,
DE PRIJCK, SOETENS,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming en danken U.