



Dankbaar aandenken aan
mevrouw

EVELINE DE BECK

weduwe van de heer
Kamiel Coppens

Zij werd geboren te Overboelare
op 8 februari 1909
en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 1 maart 1995, voorzien
van de HH. Sakramenten der Zieken.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

De families

De Beck, Coppens,
Van Liefveringe en Doclo

danken u van harte voor uw gebeden
en blijken van oprechte deelneming.