

Wie leeft en gelooft in Mij, zal in eeuwigheid niet sterven.

†

IN VROOM GEBED
BLIJVEN WIJ GEDENKEN

Heer Ferdinand DE BECK

echtgenoot van

Mevrouw Hortense VAN MELLO

geboren te Onkerzele

op 7 april 1898 en zacht in de Heer ontslapen te Overboelare op 16 januari 1982 gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Het is een wet van de natuur dat wij allen eens moeten sterven. Als het echter onze dierbaren betreft komt dit ogenblik altijd te vroeg, want dan beseffen wij plots wat zij voor ons betekenden.

Hij leefde op de schone buiten en genoot met heel zijn hart van de schone natuur rondom hem. Hij voelde daarin het werk van de Schepper want hij was een man van diep geloof. In hem leefde een schone ziel met een edel en groot hart die ook het lijden dat hem trof vooral in

zijn laatste levensjaren, met zacht geduld verdragen heeft. Maar hij was ook de goede echtgenoot en vader die zich totaal heeft ingezet voor zijn gezin en zich daarvoor geen inspanning of moeite gespaard heeft. Daarom zullen wij hem altijd met grote dankbaarheid en genegenheid blijven gedenken.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, mijn heengaan laat voor U een lege plaats achter. Ik dank U echter voor alles wat U voor mij geweest zijt en voor de liefde die ik heb mogen ondervinden. Zij waren mijn troost en sterkte in mijn lijden. Dank ook aan allen die mij trouw verzorgd hebben en mijn leed hielpen milderden. in mijn ziekte. In gebed blijven wij met elkaar verenigd.

De families DE BECK, VAN MELLO,
BORREMANS en DE BOE

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en uw gebed.

Rouwondern. : Andries Drukk. v. d. m.