

Heer, herinner U de naam van haar
die gestorven is.



DANKBAAR AANDENKEN

aan mevrouw

JULIA DE BECK

weduwe van de heer
ANDRE SCHUTIJZER

geboren te Hemelveerdegem op 15 december
1919 en godvruchtig overleden in het Alge-
meen Ziekenhuis Sint Elisabeth te Zottegem
op 13 oktober 1989, nadat zij de Pauselijke
Zegen en ziekenzalving ontvangen had.

Het leven heeft deze vrouw niet gespaard.
Reeds vroeg verloor zij haar echtgenoot,
kreeg alleen de zorg en de kommer te
dragen voor de opvoeding van een gezin
van vier kleine kinderen en moest door
noeste en voortdurende arbeid instaan voor
de leiding en de uitbating van een land-
bouwersbedrijf. Jarenlang heeft ze hieraan
haar beste krachten gewijd en vol toewij-
ding de belangen van haar gezin behartigd,
toddat de ziekte die haar vellen zou zich
aankondigde. Haar kinderen hebben haar

toen zien strijden met veel moed en leefden
met haar mee, hun moeder nog meer be-
wonderend dan voorheen. Moge het woord
van Sint Paulus hen nu hoop geven voor
moeders toekomst: "Ik ben ervan overtuigd
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid waarvan ons de open-
baring te wachten staat". (Rom. 8, 18).

Lieve moeder, wij, uw kinderen, danken u
om de zorgen die gij ons gegeven hebt
toen wij klein waren, om al wat gij ons
verschafft hebt in onze jeugd, opdat wij onze
plaats in de maatschappij zouden kunnen
innemen, om uw wijsheid en uw samen-
werken met ons bij de uitbating van ons
bedrijf. Wij danken u omdat gij voor ons
zulke moedige en goede moeder geweest
zijt. Samen met uw kleinkinderen, waarvan
gij zoveel gehouden hebt, bidden wij tot
God: "Heer, wij vertrouwen ons moeder en
onze grootmoeder aan U toe. Zie met liefde
en goedheid neer op haar goedheid, haar
zorg voor ons, haar werklust, op alles wat
zij ons in haar leven gegeven heeft. Ont-
vang haar genadig en leid haar binnen in
Uw Eeuwigheid, waar Gij voor altijd haar
vreugde zult zijn. Door Christus onze Heer".

De families De Beck, Schutijzer,

Walraet en Keppens

danken voor uw medeleven, uw
aanwezigheid en uw gelovig gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem