

In U, o Heer. heb ik mijn vertrouwen gesteld.
Ps. 114.

BID VOOR † DE ZIEL
van Meijffer

JULIE DE BECK

geboren te Zandbergen, de 19 Augustus 1885 en zeer godvruchtig overleden te Lessen, de 9 Januari 1955, versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

De Rechtvaardige mag hopen op Gods barmhertigheid : in eer en deugd heeft de duurzame overledene getracht haar plicht te doen tegenover God en de evenmens. Dit alles sluit in het onderhouden der geboden van God en die van de H. Kerk. Meer vraagt O. L. Heer van zijn kinderen niet. Het is tot dezulken dat Hij zijn Vaderlijke uitnodiging stuurt op het ogenblik dat er beslist wordt over onze eeuwige lotsbestemming : « Kom, gezegende mijns Vaders, neem bezit van het Rijk dat voor u, sinds alle eeuwigheid, werd voorbereid ». Dit maakt het geluk uit van de afgestorvene en midden de droefheid van de tijdelijke scheiding is dat een troost voor de overlevenden, die alleen kan gesmaakt worden door dezen die waarlijk geloven.

Mijne Dierbaren, God heeft over mijn lot beslist, zijn H. Naam weze gezegend in alles. Mijn levens-taak is volbracht ! Ik laat u nu achter ; met uw liefde en genegenheid hebt u mij omringd, alles wat in uw vermogen lag hebt u mij toebedacht. Met dankbare gevoelens draag ik uw goede herinnering de eeuwigheid binnen. Als christenen, die in de liefde des Heren leven en sterven, blijven wij Gods verbonden. Gedenkt u mijner in uw gebeden, ik spreek weldra bij God voor u ten beste hierboven. Later zien wij elkaar voor eeuwig gelukkig terug.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.
O. L. Vr. van de Oudenberg, bid voor ons.

Druk Van Nieuwenhove, Geraardsbergen

De familie DE BECK,
De familie HAELTERMAN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.