

Rust nu zacht, lieve moeder,
je strijd is gestreden,
je hebt je gedragen als
een moedig mens,
naar het hart van je God.
Niemand weet wat jij
doorstaan hebt.

†

Bid voor de ziel van
mevrouw

MARIA DE BECK

weduwe van **August Jery Roels**

geboren te Hemelveerdegem op 11 april
1908 en godvruchtig overleden in het
Ziekenhuis H. Familie (Briel) te Gent op
22 oktober 1989, gesterkt door het H.
Sacrament der zieken.

De families De Beck, Roels,
Walraet en Beyens
danken u om uw blijken van deel-
name in hun rouw en om de steun
van uw gelovig gebed.

Lofzang van Maria

Luc. I, 46-55

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm.
Vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem