

O kruis, Onze eenige hoop, wees gegroet !



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Mevrouw Anna-Maria DE BECKER

echtgenoot van

Mijnheer Jean VAN MALDER

geboren te Wespelaar, den 28 November 1875, en
godvruchtig overleden te Dilbeek, den 21 Dec. 1946,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.



Moeders aandenken zal dankbaar herdacht worden, niet alleen door echtgenoot en kinderen, maar ook door alwie haar mochten kennen. Moeder is de schoonste naam, dien een mensch hier op aarde dragen kan. Die naam vloeit over van goedheid en liefde, moeder wordt immers nooit van geven moe.

Moeder, al is zij gestorven, blijft de steun van haar kinderen. Haar naam is een wegwijzer door het leven, een opbeuring in alle leed, een rust in vertwijfeling, nieuwe hoop als alle hoop ontbreekt. Moeders aandenken houdt ons recht, stuwt ons vooruit in eer en deugd.

Gedankt weze God, om onze goede moeder, om haar edelmoedig hart, haar ongetelde zorgen, haar goedheid, haar grenzelooze liefde...

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, vaartwel ! Ik had zoo gaarne nog in uw midden gebleven, maar God heeft er anders over beschikt. Dat de hoop op een beter leven u trooste over mijn verlies. Vergeet mij niet, ik zal u ook niet vergeten.

Jesus, Maria en Jozef, laat mijn ziel in vrede in uw gezelschap rusten.
300 d. afl

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek.

Mijnheer Jean VAN MALDER ;

Mijnheer en Mevrouw Roger LEUNIS-VAN
MALDER en hunne kinderen Jean-Claude en
Denise ;

Mijnheer en Mevrouw Richard GALLE-VAN
MALDER en hunne kinderen Ernest, Jean-Pierre,
Nicole en André ;

De familie DE BECKER ;

De familie VAN MALDER

diepgevoelig aan Uwe blijken van deel-
neming, betuigen U hun oprechten dank.