

Mijn taak is af, mijn werk volbracht
Ik zal met groot verlangen
Mijn loon uit Gods Hand ontvangen !...



LATEN WIJ BIDDEN VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Anna-Johanna-Catharina DE BEER

weduwe van de Heer

Henri DE VOS

geboren te St Maria-Horebeke op 5 november
1893 en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 13 december 1970, voorzien van al de troost-
middelen onzer Moeder de H. Kerk en de
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

"Ons moeder was een heilige vrouw....
Ja... daar is Troost ook nog in Rouw.....,"

Zij is nu niet meer zichtbaar bij ons en thans
voelen we aan hoe ledig het huis wordt, waar
moeder verdwijnt, hoe eenzaam en arm het hart
der kinderen wordt die moeder verliezen, zelfs
als ze tot volwassenheid zijn gekomen.

En toch moeten wij God dank zeggen omdat
Hij ons de uitzonderlijke genade van zulk een
goede moeder heeft gegeven.

Als moeder was zij een kunstwerk ons door
O.L.Heer toebedeeld : haar handen waren voor
ons enkel zorg en voorzienigheid, haar ogen
waakzaamheid en goedheid, haar woorden, raad
en troost, haar hart een brandende oven van
liefde en toewijding.

Wat is het ons dan ook zwaar gevallen als
we moeder zolang en zoveel zagen lijden en de
beste zorgen haar niet konden redden of helpen !
Maar uit ons heilig geloof weten we ook dat
"wie met Jezus lijden, zich ook in Hem een-
maal verblijden."

Moeder, bij uw laatste rustplaats hebben wij
voor U maar één woord : "Wij danken U... U
vergeten kunnen wij niet, want voor ons hebt
gij alles veil gehad, gij hebt voor ons beleefd
de woorden van de dichter : "moeder zijn is
alles geven, zorg en lijden, liefde en leven.... ;
moeder zijn is alles derven en tevreden ster-
ven.....,"

Geliefde kinderen en kleinkinderen, dierbare
familieleden allemaal, hebt dank voor al uw ge-
negenheid, die gij mij vooral betoond hebt met
zovele dagen en uren aan mijn ziekbed te ver-
toeven om mij een troostend kinderlijk gezelschap
te houden. Laten we nu verder verenigd
blijven in het gebed om samen eens met Vader
zaliger elkaar weer te zien in het Hemels Va-
derhuis.

Goedertieren Heer Jezus, geef haar de Eeuwige
Rust !

Om uw vroom gebed en uw medevoelen
danken U :

De familie DE BEER, DE MARTELEIRE, DE
VOS en DE RONNE.

Uit. H. Bauters