

† ZALIG AANDENKEN AAN †

## Juffrouw Lea - Irma DE BEER

dochter van

Jozef en Louise DE SMAELE

Geboren te Hillegem, den 15 December 1928 en overleden te Aalst na 'n smartelijk treinongeval den 25 April 1945. Versterkt door de H. Sacramenten.

Lid van den Vrouwenbond van 't H. Hart.

\*\*\*\*\*

«Zalig zij, die vlekkeloos door het leven gaan» (Psalms 118'41) Een engel van onschuld en goedheid is in den persoon van de dierbare ontslapene van ons heengetogen. Zij was de troost en de vreugde van haar ouders, broeders en zusters, van haar meesters en van allen die met haar omgingen. Op haar gelaat droeg zij steeds dien zachten stillen glimlach, weerspiegeling harer edele ziel.

Nauwkeurig en steeds blijgemoed kweet zij zich van haar dagtaak zoodat haar meesters haar liefhadden als hun eigen kind. - Tehuis gekomen was zij bezorgd om vader en moeder bij te staan en alle huisgenooten genoegten te doen.

God was met haar goeden wil tevreden: Hij heeft deze zoo nederig doch zoo heerlijke bloem overgeplant in het eeuwig paradijs.

Kort maar hevige waren haar smarten, die ze doordond zonder een klacht te uiten: «Schreit niet» «ik ga naar den hemel, Gods Wil geschiede!» Biddend is zij het eeuwig leven ingegaan. Gelukkige ouders die zulk een kind het hunne mogen noemen.

Dierbare Ouders, Broeders en Zusters, Familieleden en Vrienden, hierboven zal ik voor U bidden in liefde en dankbaarheid, opdat gij troost moogt vinden, den Heer getrouw diene alle dagen uws levens, en we allen eens weder vereenigd wezen in het eeuwig geluk.



Schautteet-De Spiegeleer Sottegem -Van Lierde Hillegem

Mijnheer en Mevrouw Jozef DE BEER-DE SMAELE;

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN DELSEN-DE BEER en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Gilbert DE BEER-SCHERLIPPENS en kind;

Mejuffer Julienne DE BEER;

De familiën DE BEER en DE SMAELE,

Bedanken voor uw blijken van deelneming.