



De Heer over leven en dood nam op 5 december in de avond tot Zich in de eeuwigheid

ONZE LIEVE ZUSTER

Louisa - Maria - Anna - Philomena

D E B E E R

Geboren te Nederbrakel, de 27 juni 1902.

Zij was lid van de Congregatie van O.L. Vrouw, van de Derde Orde van St. Franciscus en van talrijke godsdienstige genootschappen.
Zij was leeraarster van de missiewerken van Scheut, van de Jezuïten en van het H. Hart van Borgerhout.

Met ontroering en eerbied doen wij haar uitgeleide naar de heilige "Stad Gods".

Wij zijn ontroerd omdat wij in haar iemand vaarwel zeggen, die ons zo nauw aan het hart ligt en die voor ons zo zacht en goed is geweest.

Wij hebben eerbied voor haar omdat zij zo grootmoedig haar lijden heeft gedragen, zonder kreunen, zonder weemoed bijna.

Blij en vriendelijk is zij heel haar leven geweest.

"Wees een zonnestraaltje voor elk die Gij ontmoet dan schenkt Gij ieder vreugde en hebt het zelve goed".

Dit schreef zij neer en dit typeerde haar levenswandel.

Haar vreugde kiemde op uit een sterk geloof en een diepe godsvrucht. Als kind reeds had zij de waarde en de kracht van het gebed begrepen; ijverig heeft zij zich heel haar leven ingezet om met de Kerk mee te bidden en mee te werken voor het behoud van het geloof bij ons

volk en de verspreiding ervan in de missielanden. Met een glimlach en een handdruk toonde zij op het einde van haar leven haar dankbaarheid aan haar broer, haar zusters en allen die haar verpleegden.

Vol hoop en verbonden met Christus bad zij tijdens haar ziekte

"Neig het diepste van mijn wezen naar de stille roerloosheid waar Gij leeft met God de Vader en de Geest in Eeuwigheid".

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



Eerwaarde Zuster Wilfrieda, Zuster van Liefde te Gent,

in de wereld Mejuffrouw Pia DE BEER,

De Heer Alfred DE BEER, Apotheker,

Mejuffrouw Gabriëlle DE BEER,

Mejuffrouw Antoinette DE BEER,

haar broeder en zusters

De Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis,

haar trouwe verzorgsters,

De familie DE BEER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel