

Mijn Jezus barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

LOUISE DE BEER

echtgenoot van den Heer

Alfons DE VUYST

Geboren te Hillegem, den 21 Februari 1891,

en van den Heer

EMIEL DE PELECIJN

Echtgenoot van Mevrouw

Emma-Maria DOOLAEGE

Geboren te Hillegem, den 23 April 1900,

en zijne kinderen

ESTHER

Geboren te Hillegem, den 25 Februari 1941

en

ROGER

Geboren te Hillegem, den 14 October 1942.
en allen aldaar tengevolge van het bombardement overleden op Nieuwjaarsdag van het jaar 1945 - Zij ontvingen het H. Oliesel in extremis.

Wij smeeken om de gebeden van allen die ons gekend en bemind hebben.
(H. Ephrem)

Op dien tragischen Nieuwjaarsnacht werden door een vijandelijken moordbom plotselings uit 't leven weggerukt vier brave bewoners van 't stil gehucht den Briel. Gansch onze gemeente is in rouw gedompeld, doch 't zijn vooral de twee meest beproefde families wier smart en droefheid onbeschrijflijk is. Zij beweenen in al hun ellende 'n dierbare moeder wier leven maar met één gedachte bezield was: 't geluk van haar goeden echtgenoot, de toekomst van haar kinderen.

Zij schreien stil en gelaten om 'n werkzamen vader die dag en nacht zich afsloofde voor zijn vrouw en 9 kinderen: hun levensonderhoud, hun opvoeding en toekomstig welzijn was zijn droom: alleen; daarom ging hij honderden meters diep onder den grond werken. — Zij staan stil bij de afgrijselijk verminkte lijkjes van zijn twee kleine kinderkens, twee engeltjes nu met den glimlach der onschuld op hun reine gezichtjes.

Alléén 'n kristen mensch die gelooft in Gods ondoorgrondelijke Voorzienigheid kan bij zulke rampen troost en genezing vinden voor de diepe wonden in uw hart geslagen. Gij weet immers, dierbare familie, dat een wijs mensch altijd zoo leeft dat hij bereid is op 't meest onverwachte oogenblik te sterven en dat sterven voor 'n kristen maar 'n overgang is naar 'n beter en eeuwig leven.

Dierbare echtgenooten, lieve kinderen, hebt dank voor uw genegenheid en liefde, wij verlangden nog lange jaren voor U en midden van U te leven. Het scheiden is te plotseling gekomen. Gods wil geschiede. Leeft gij nu voor elkander, helpt en troost en sterkt elkander en bidt veel in uwe Zondagmis en dagelijksche gebeden voor ons. Wij waken over U met de twee engeltjes van uit ons eeuwig vaderland.

Goede familieleden, gekende en ongekende vrienden, die U afsloofdet om ons uit de puinen te bevrijden hebt dank en gedenkt onze onsterfelijke zielen. Tot wederziens in den hemel.

Schautteet-De Spiegeleer Sottegem -Van Lierde Hillegem