

Zalig zij die in de Heer sterven.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

GUSTAAF DE BERLANGER

echtgenoot van Mevrouw Alice VERMOESEN
geboren te Denderleeuw op 23 november 1914
en godvruchtig overleden te Hekelgem op 24
maart 1975, gesterkt door het H. Sakrament
van de zieken.

*De plechtige lijkdienst, gevolgd door de be-
grafenis, had plaats op maandag 31 maart 1975
te 10 uur in de parochiekerk van Hekelgem.*

We hebben hier op aarde geen blijvende
woonstede, zegt de apostel. Het leven van elke
mens is een voorbereiding op de eeuwigheid.
Toch is die voorbereiding zeer persoonlijk en
anders voor iedere mens. We gaan allemaal
over verschillende, misschien zeer uiteenlopende
wegen. Bij de ene mens lijkt het een effen
baan, bij de andere is het eerder een steile
bergop. We kunnen daarin de bedoeling van
Gods gaven moeilijk volgen.

We kunnen onmogelijk oordelen over wie het
gemakkelijk en wie het moeilijk heeft in het
leven. Wel kunnen we het uitwendige lijden
en de uiterlijke tegenslagen vaststellen, maar
van het innerlijke van de mens weten we dik-
wijls niet zoveel.

Doch de waarde van een leven ligt niet in de
moeilijkheden en de tegenslagen zelf, maar in
het verwerken van die moeilijkheden.

Duurbare echtgenote en bloedverwanten, ik
sterf gerust. Ik heb het volle vertrouwen in
de God van barmhartigheid die mij in Zijn he-
mels Rijk zal ontvangen.

Mevrouw Gustaaf DE BERLANGER-VERMOESEN :

*De Heer en Mevrouw Jozef DE BERLANGER-
VERBEIREN en kinderen ;*

*De Heer en Mevrouw August VERMOESEN-VAN
VAERENBERGH ;*

*De Heer en Mevr. Frans FERMON-VERMOESEN,
kinderen en kleinkinderen ;*

*De families DE BERLANGER, VERMOESEN, VAN
DER WEEEN en VAN DEN BROECK ;*

*danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.*

—
Drukkeren F. MOORTGAT - Hekelgem