



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mijnheer

**Franciscus DE BEUL**

Echtgenoot van Mevrouw

**Hortensia LEYSSENS**

geboren te St-Martens-Bodegem op 25 april 1895  
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Asse op 3 juli 1972,  
voorzien van het Sacrament der zieken.

---

Aan God alleen is het uur der dood bekend en gelukkig de mens die zich door een deugdzzaam leven heeft voorbereid en die zich beijvert zó te leven zoals hij wenst te sterven.

Dierbare Echtgenote, altijd waart gij voor mij een sterke steun, ik dank u voor al uw liefde en goede zorgen. Moge de Heer u troost geven in uw groot verdriet en ons eensdaags weer verenigen voor een eeuwig gelukkig samenzijn bij Hem. Wil intussen veel voor mij bidden.

Beminde Broeder, Zuster en Bloedverwanten, voor christene mensen worden familiebanden door de dood niet gebroken... Laten wij verenigd blijven met elkaar in geloof en gebed. Dat is het sterkste liefdebewijs dat wij elkander kunnen geven.

.....  
De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling, had plaats in de parochiale kerk van St-Mart.-Bodegem, op vrijdag 7 juli, te 10.30 u.

St-M.-Bodegem, Fr. Schoukens, koster Ondern. begraf.

De families DE BEUL,  
LEYSSENS,  
EVENEPOEL  
en VLOGAERT,

danken U voor de gebeden  
en blijken van deelneming.