

†

Aandenken aan

MEVROUW

Ghislaine DE BIE

echtgenote van de heer
Jan CAEKEBEKE

Geboren te Zegelsem op 4 februari 1933
en thuis overleden op 18 november 1989,
voorzien van het H. Ziekensakrament
en de Pauselijke Zegen.

Lerares aan het Sint-Jozefinstituut te Wetteren
Lid van K.V.L.V.

De families CAEKEBEKE, DE BIE, MAES
en DE TANDT

danken U om Uw bliken van deelneming

Begr. De Schepper - Van Cromphoutstraat 21, 23
Wetteren tel. 091-69.13.09
druk drieghe 69 10 46

MOEKE,

Zoals elke avond namen we afscheid, maar we voelden aan, nu is 't voorgoed. Wekenlang hebben we ons hierop voorbereid. In alle stilte, in de geborgenheid van papa's nabijheid ben je - veel te vroeg - heengegaan.

Je leven was een prachtig snoer van ontmoetingen waar je onbaatzuchtige goedheid warmte en geborgenheid bracht. Je bezorgdheid naar je medemedemens was gesteund op een intens kristelijk geloof en nooit dacht je eerst aan jezelf.

Moeke, je blijft een prachtig voorbeeld om na te volgen. Dank voor de zorg voor je levensgezel, de interesse voor je kinderen en kleinkinderen, je onuitputtelijke kracht en uithoudingsvermogen.

Dank voor je altijd bezig-zijn en je zin voor verantwoordelijkheid, je gastvrijheid voor wie je nodig hadden en je open huis waar we altijd terecht konden met onze zorgen. Je leerde ons dat eenvoud het leven kleur kan geven.

Er zijn alleen maar mooie herinneringen en wij hebben verdriet nu je er niet meer bent.

Toch weten papa en wij dat je zou willen dat we verder leven zoals jij het ons geleerd hebt.

Je weet dat we voor papa en voor elkaar blijven zorgen met een toewijding die we thuis van onze ouders gewoon waren.

Ook de schoolgemeenschap mist je, moeke, om je liefde en geduld, je goede raad en inzet en je collega's konden op je rekenen.

Met hart en ziel werkte je in de parochie. Als catechiste bracht je de Blijde Boodschap.

Nee, moeke, dit is geen echt afscheid. Wij weten dat jij voor ons blijft zorgen en dat we ooit elkaar terugzien.

Tot dan, moeke, rust zacht.