

Kostbaar is in de ogen van God de dood
zijner vromen!



ZALIG AANDENKEN

aan Mévrouw

MARTHA-CLEMENTINA DE BIE

echtgenote van Mijnheer

JORIS HOVE,

geboren te Haaltert, de 28^e Januari 1912, en
godvruchtig overleden te Ninove, in de kliniek
van het H. Hart, de 13^e September 1953,
gesterkt door de HH. Sacramenten der ster-
venden en de Pauselijke Zegen.

**Ze was lid van de Bond van het H. Hart,
van de Christene Middenstands- en Burgers-
vrouwen en van verschillende godvruchtige
genootschappen.**

De wonde die Gij ons toebrengt, o Heer,
is zeer diep, doch wat ons troost is dat Gij
onze Vader zijt. (H. Aug.).

In stille ontroering staan wij rondom de
lijkbaar van een edele, christelijke vrouw en
echtgenote, die zo onverwachts, wanneer nog
niets het naderend einde liet vermoeden, na
een korte ziekte, van ons heenging. Ons hart
schreit om de pijn van dit harde afscheid,
maar toch moeten we God danken om de
zieleleed waarmee ze onder ons heeft geleefd
en de deugden die ze ons naliet.

Gesproken uit een diep-christelijke familie,
werd ze in eer en deugd opgevoed en bleef
ze in haar verder leven iets bezitten van die
aanminnelijkheid die eigen is aan de kinderen
Gods. Met een teer en rijk gemoed bezielde,
was ze eenvoudig en hartelijk in haar omgang,
wars van alle ijdel vertoon; een aanvallige
minzaamheid omschitterde haar gelaat en

weerspiegelde de goedheid van haar hart.
Goed zijn en goed doen was de grote be-
trachting van haar leven. Daarom werd ze
door iedereen geacht en bemind.

Zoals ze geleefd heeft is ze ook de dood
ingegaan: in volle onderwerping aan Gods Wil,
met over gans haar wezen die bovennatuur-
lijke gelatenheid en rust die de kostbaarste
genade is voor dezen die gaan en de zoetste
vertroosting voor dezen die blijven.

Duurbare man, die mij altijd hebt bijge-
staan en geholpen, dank om uw troostvolle
zorgen.

Teergeliefde moeder, broers en zusters,
moge de Heer uw genegenheid en toewijding
duizendmaal vergelden. En gij, schoonbroeder
en kozijn, priesters des Allerhoogsten, weest
mij indachtig aan het Altaar des Heren.

Zusters en tanten die u aan de Heer hebt
toegewijd, gedenkt mij dikwijls in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer!



Een milde troost waren ons Uw
blijken van kristelijke deelneming
bij het afsterven van Haar die
ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

Mijnheer Joris HOVE;

De familiën DE BIE, HOVE, LIEVENS en
EECKHOUT.

Uitgeverij Avoux.