



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### VICTOR DE BIE

echtgenoot van Mevrouw

**EMMA ASSEZ**

geboren te Zegelsem, op 28 januari 1806 en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 7 juli 1964, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

**Oud Strijder van de oorlog 1914-18. — Vuurkruiser.  
Vereerd met verschillende eretekens.**

Het is een heilige en heilzame gewoonte voor de overledenen te bidden. Bidt daarom voor deze duurzame het gebed uit de begrafenis: « O God, wie het eigen is altijd goedertierend te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Victor, aan wie Gij heden bevolen hebt uit deze wereld te scheiden: lever haar niet over in de handen van de vijand, vergeet ze niet voor eeuwig, maar gebied dat uw heilige engelen haar opnemen en naar het vaderland van uw Paradijs geleiden, opdat zij, die in U vertrouwd en geloofd heeft, de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde bezitten moge. Door Kristus onze Heer. Amen.»

De duurzame overledene heeft zich sedert lang voorbereid op dit belangrijke ogenblik van scheiden en was gereed om voor de Heer te verschijnen. Veel stille dragen leed heeft hij verduidig verdragen.

Duurbare echtgenote, beste kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij de laatste maanden van mijn leven veel getroost en geholpen, ik dank u allen daarvoor van harte. Blijft mij nu verder gedenken in uw dagelijks gebed en in uw zondags.

De E. Zuster van het Wit gele kruis, die mij met engelachtig geduld heeft geholpen en getroost, mag zeker niet vergeten worden in onze dank.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d, afi.

Vandendriessche-De Vleeschtauer, Nederbrakel

Mevrouw Emma ASSEZ, kinderen en kleinkinderen;

De families DE BIE ASSEZ, DE GEETER, DE TEMMERMAN,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.