

Dit is welgevallig aan God : gelaten te zijn als
ge lijdt, ofschoon ge goed gehandeld hebt.

GEDENK IN UW VROME GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

ALFONS DE BILDE

echtgenoot van Mevrouw

María-Julia VAN HOORDE

geboren te Zarlardinge de 17 September 1884 en
godvruchtig ontslapen in de Heer te Def inge, de
28 Januari 1956, getroost en gesterkt met al de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en
de Pauselijke Zegen

Lid van de confrerie der gelovige zielen.

Met een bewonderenswaardige gelatenheid, met
een haast bovenmenselijk geduld, met een buiten-
gewone gelijkmoedigheid, maar vooral met een
diepbeleefd christelijk geloof heeft de dierbare over-
ledene zijn louterende lijden maandenlang offerend
gedragen totdat God zijn herhaald gebed "Diet onze
Lieve Heer mij toch kome halen" heeft verhoord en
hem heeft verlost van alle aardse pijnen om hem
over te planten in het eeuwig leven.

Alhoewel het verstand ons zegt dat God goed
gehandeld heeft door de ziel van deze naarstige
werker, van deze goede echtgenoot en vader tot
zich te roepen, toch begrijpen wij dat het uur van
God altijd te vroeg komt voor het hart : maar het-
zelfde levendig geloof, waarvan de dierbare afge-
storvene steeds een voorbeeld gaf aan zijn familie,
zal hier de terecht bedroefde harten troost brengen,
troost die geen enkel woord, hoe goed het ook ge-
maend is, kan schenken.

Dierbare en goede echtgenote, wij hebben samen
hard gewerkt, samen onze vreugde en droefheid in
liefde gedragen ; ik dank U voor de opofferende,
liefdevolle zorgen, voor de eindeloze uren aan mijn
ziekbed doorgebracht, Ik zal God vragen dat Hij U
die trouwe liefde zou vergelden door nog vele jaren
rustig leven. Mijn goede dochter en schoonzoon,
hebt dank voor uw liefdevolle toewijding, uw geen
moete en slaap ontziende offervaardigheid die
mijn laatste levensdagen trots alle pijn, diep inwen-
dige vreugde hebben bijgebracht, Weest de troost
van moeder ; God zal u zegenen.

Dank ook aan U allen, mijn vrienden, die mij hebt
bijgestaan.

De familiën DE BILDE, VAN HOORDE, DE
BRAEKELEER en LABEAU,

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelneming, betoond in hun
pijnlijken rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Mijnheer Alfons DE BILDE

danken U van harte