

De dag is ten einde.
Ik dank U, Heer.
Een nieuwe dag begint,
vervul hem met uw licht.

†

Bid voor de zielerust

van Mevrouw

BERTHE DE BILDE

geboren te Everbeek op 1 juni 1894 en godvruchtig overleden te Ronse, op 23 oktober 1975. gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Wij zijn geboren om te sterven ; maar sterven om te leven. **Bossuet**

Zij was een goed mens. Stil en eenvoudig ging ze door het leven. Het geluk van de haren was haar geluk. Met een diep gevoel van rechtvaardigheid heeft ze haar leven gewijd aan hun kristelijke opvoeding. Moge ze nu voor altijd gelukkig zijn bij God.

Mijn dierbare kinderen en kleinkind. Ik dank u voor uw genegenheid en zorgen. Ik was goed bij U. Eens zien we elkaar terug. Mijn verwanten en vrienden, bid voor mij.

ZIJ RUSTE IN VREDE

Begravenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Carlos WITTEBROODT-DE BILDE,
Mejuffer Natascha WITTEBROODT,
Heer en Mevrouw Emiel HAELTERMAN-DE BILDE,
De families DE BILDE en VANDESANDE,

danken U voor de blijken van innige deelneming.