

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen !



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EMIEL DE BILDE

weduwnaar van Mevrouw

LUDOWINE PORREWYCK.

geboren te Zarlardinghe, den 13 Januari 1879 en
godvruchtig overleden te Paricke, den 15 Oogst 1945

Lid van het genootschap van de H. Barbara.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

—◆—

Gelijk het goud door het vuur gezuiverd wordt, zoo ook zuivert God door het lijden de ziel van den rechtvaardigen. maarenkelen zijn er gevonden geweest die van God de gratie verkregen hebben om met zulke verduuldigheid en gelatenheid de lasten en pijnen hunner ziekte te onderstaan.

Hij is gestorven met volle onderwerping aan den goddelijke wil. Van zijn laatste woorden waren : 't Is Gods wil. Ik offer mijn lijden voor al 't kwaad dat ik bedreven heb. Nooit een klacht kwam over zijne lippen... Om martelaar te zijn is noch zwaard, noch vuur noodig : het is genoeg zijn lijden verduelig te verdragen zegt de H. Gregorius.

Duurbare Kinderen en Familie, ik bedank u voor de teedere zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Vaart, wel weest gelukkig op de wegen van deugd en deftigheid. Een godvruchtig leven opent de deuren van den hemel.

Allerheiligste Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U. ^{300 d. afl.}
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d. a.

De vier akten a. u. b.

R. I. P.

.....
Drukkerij Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijck van diep gemeende
deelneming bij het overliden van onzen teergeliefden
vader, schoon-vader, broeder, schoon-broeder, oom
en bloedverwant

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën DE BILDE, DE BRACKELEER,
PORREWYCK en FLAMÉE,