

Alles gaat voorbij...

Het lijden behoort de tijd,
De vreugde de eeuwigheid.

R. Tagore



Wil in uw gebed gedenken de ziel van

MEVROUW

Jeanne DE BILDE

weduwe van de Heer Emiel HAELTERMAN,

geboren te Everbeek op 4 juni 1899 en
godvruchtig overleden te Ronse
op 12 mei 1978, gesterkt door de Sacra-
menten van de zieken.

Ons hart is bedroefd, maar tevens voelen wij ons dankbaar en fier, omdat wij zo een moeder hadden. Schone gaven naar ziel en hart sierden haar persoonlijkheid : vroom, goed en bezorgd, voornaam en minzaam ; iedereen hield van haar en al mochten wij haar lange jaren in ons midden bewaren, toch voelen wij dat zij veel te vroeg van ons is heengegaan. Voor elk van onze zorgen was er een plaats in haar hart, voor elke nood en pijn vond zij een woord van troost en moed en in haar gebed droeg zij al onze verlangens aan God op in een stil vertrouwen op Zijn Vaderlijke goedheid en voorzienigheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ge hebt mij veel troost bezorgd, ik heb dank voor uw grote genegenheid en liefde.

Bewaar het aandenken van uw moeder en moge mijn leven en voorbeeld U geleiden op uw levensweg.

Vaarwel, mijn familieleden en vrienden, bidt voor mijn zielerust en bewaar mij een genegen gedachtenis.

De families HAELTERMAN, DE BILDE,
VANDESANDE, DE BRUYN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek