

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God. Ps.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JULES DE BILDE

echtgenoot van Mevrouw

Laura Verdonck

geboren te Zarlardinghe, de 25 Augustus 1893
en godvruchtig overleden te Opbrakel den 8
October 1955 versterkt door de laatste
HH. Sacramenten.

Hij was getrouwd lid van den Oud-Strijdersbond.

Onze dierbare overledene was een overtuigde, goede christene: getrouw aan plicht tegenover God en godsdienst; tegenover echtgenote en kinderen; tegenover Land en Volk. Allen die hem gekend hebben, naastbestaanden en vrienden, zullen hem betreuren, doch met achtung en genegenheid herdenken.

Terwijl een onverbiddelijke pijnlijke kwaal zijne sterke gezondheid ondermijnde, wist hij met kloekmoedigheid zijn dierbaar gezin tot een merkwaardig peil van deugd en welstand blijven opwerken.

Zeker heeft hij zijn brood niet in ledigheid geëten; zijn verdiensten zullen hem blijven overleven zó bij God als bij de mensen.

Dierbare Echtgenote en Beminde Kinderen, gij weet hoezeer ik u bemind heb. Weest mij indachtig. Helpt en steunt elkander; vergeet mijn voorbeelden niet; en bidt voor mij.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn Zeligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

De familiën DE BILDE, VERDONCK,
DE BRAEKELEER en DE BROUWER
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauweberge, Everbeek.