



Al wat de dood ons roven mag
is luttel stof en schijn,
want, stervend, wordt met enen slag
het leven eeuwig-zijn.

Gedenken wij gelovig en dankbaar
mevrouw

Maria, Bertha DE BILDE

weduwe van de heer **Jozef Praet**
geboren te Zarlardinge op 29 januari 1897
en godvruchtig overleden te Geraards-
bergen op 5 juni 1981.

De families De Bilde, Praet,
De Braekeleer en Van Der Haegen
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Een lang en schoon leven is nu
afgebroken.

Een goede moeder is ons ontvallen
die in alle eenvoud steeds haar plicht
heeft trachten te doen. Een vrouw die ook
dankbaar tegenover haar Schepper stond
om het vele goede, dat zij gekregen had
en die, bij het verlies van haar ingoede
echtgenoot, de moed vond, om verder te
leven in geloof en vertrouwen. Actief is
zij geweest zolang zij kon. In innige
dankbaarheid zullen wij aan dat alles
blijven denken ; onze liefde zal bij haar
blijven door ons dagelijks gebed voor haar
zielerust.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, veel zorgen hebt gij
mij gegeven ; uw liefde en ook uw gene-
genheid, vooral gij bij wie ik zolang heb
mogen samenwonen. Ik dank u voor dat
alles. Gij treurt nu omdat gij mij niet meer
in uw midden ziet. Troost u, ik ben niet
van u weg. Ik blijf met u verbonden samen
met vader en wacht u op in de hemel ;
vandaaruit zal ik u mijn liefde en zorgen
blijven geven.

Mijn dierbare familieleden en vrienden,
vooral gij leden van de bond der 3de leef-
tijd bij wie ik zo gaarne was, schenk mij
ook een vurig gebed.