

Voor de rechtvaardige is sterven de ingang tot
een eeuwig geluk.

+

Zalig aandenken aan

MEVROUW

Marie-Judith Debilde

weduwe van de Heer

Alfred Vanlierde

geboren te Everbeek op 22 november 1890 en zacht
ontslapen te Overboelare op 10 april 1968,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wat is het leven van de mens, Heer? Beperkt in
aantal zijn de dagen welke Gij hem verleent en het
eindpunt van zijn leven hebt Gij vastgesteld. Gij hebt
voor hem een grens bepaald welke hij niet kan
overschrijden. (Job 10, 6 - 7)

De afgestorvene was een eenvoudige, innemende
en zachtmoedige vrouw, een voorbeeldige huismoeder,
getrouw aan God en zijn geboden. Beziel met
een ongewone werklust bracht zij haar leven door
in arbeid en eer. Lijden en leed hebben haar laatste
maanden versomberd, maar zij aanvaardde met grote
moed en met volle besef van de werkelijkheid de
wil van haar schepper. Voor immer zijn nu haar
ijverige handen en haar zorgvolle hart tot rust ge-
komen.

Dierbare kinderen, zusters, broeders en familie-
leden, onze aardse banden zijn thans verbroken.
Hebt dank om uw genegenheid en toewijding gedu-
rende mijn leven en om uw troostende aanwezigheid
en uw liefdevolle zorgen rond mijn ziekbed.

In ons hart en in gebed moeten wij verenigd blijven
in de hoop op een eeuwig leven.



Om uw medevoelen en uw blijken van
innige deelneming danken u van harte de
families

DEBILDE, VANLIERDE,
COSIJNS en D'HAENENS.

Drukk De Vos, Koster, Overboelare