

Zijn gezin was zijn rijkdom,  
zijn klanten waren zijn leven,  
zijn optimisme was zijn kracht.



Dankbaar aandenken aan  
de heer

**RENE DE BILDE**

echtgenoot van mevrouw  
**Marcelle Mabilde**

geboren te Overboelare op 5 oktober  
1920 en rustig thuis in familiekring  
overleden op 21 februari 1993, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der Zieken.

De families

De Bilde, Mabilde,  
Verdonck en Vandecatseye

danken U voor uw gebeden  
en blijken van troostende deelneming.

Dank je Vader voor de moed die jij ons  
allen gegeven hebt en die je tot het  
afscheid voortdurend had. Wij zijn jou  
er eeuwig dankbaar voor. Wij weten,  
begrijpen en kennen de echte waarden  
van het leven ; velen onder ons zijn  
die al lang vergeten, wij nog niet,  
dankzij jou.

Fier zijn wij over jou, zoals jij fier was  
over ons. Eenvoudige woorden voor  
eenvoudige mensen met een Groot Hart  
die gekozen hebben voor de warmte  
van een gezin, zoveel rijker dan de  
drang naar geld of aanzien en dit, zal  
altijd zo blijven tot wij ons ooit later  
eens terugzien, zullen wij jou steeds  
blijven zeggen :

” Van Harte Dank Pake voor alles ”.