

Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René DEBILDE

echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE DE CUBBER,

geboren te Everbeek op 15 mei 1889 en er schielijk
overleden op 7 juli 1962,

gezalfd met de H. Olie «in extremis» en de
Pauselijke Zegen.

Lid van het genootschap van de H. Jozef.

-†-

Zijn leven heeft hij doorgebracht als een proeftijd,
in rechtschapenheid en vreze Gods. De rijkdom
van zijn verdiensten heeft hij neergelegd voor de
troon van de Opperste Rechter om zijn welverdiende
beloning te kunnen ontvangen.

Onze menselijke krachten zijn afgemeten. Wan-
neer ze uitgeput zijn komt God de ziel die Hij ons
gaf, terughalen, om haar vergelding te schenken
voor haar goede wil en Jozef-Maria zal luiden om
haar Peter met haar zilveren klanken naar het Va-
derhuis te begeleiden.

Duurbare echtgenote, zo plots is de scheiding,
troost U, ik wacht U hierboven, heb dank voor
uw liefde en goede zorgen. Duurbare kinderen en
kleinkind, weest de troost van uw lieve moeder.
Broeders en zusters, vooral gij, mijn aan God gewijde
zuster, familieleden en vrienden, bidt voor mij,
opdat ik weldra het geluk des hemels mag bezitten.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



De families DEBILDE, DECUBBER, COSYNS en
LONGERSTAY,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van christelijke deelneming en danken
U.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek