

Geloofd zij Jezus-Christus



Bid voor de ziel van

Mijnheer

RICHARD ODILON DEBILDE

geboren te Everbeek op 7 juli 1899 en er godvruchtig overleden op 26 maart 1977, gesterkt door het Sacrament der zieken.

Onder Gods hemel wonen stille mensen, die ongezien door het leven gaan, maar in hun hart een innerlijke rijkdom dragen die kleur en warmte geeft aan hun leven en op hun gelaat de stille glimlach weeft van een innerlijke tevredenheid die hen bemind maakt bij familieleden, vrienden en kennissen.

Mijn broer, mijn zuster en familieleden, gij waart mijn troost in mijn laatste levensjaren. Ik dank u oprecht voor uw grote genegenheid. Ik verlaat dit tranendal voor een rijk van eeuwige vrede. De afstand dooft geen liefde uit. Hierboven bij God blijf ik voor u bidden; doet gij het voor mij, zo zullen we eens elkaar voor eeuwig terugzien.

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Druk. Modde Everbeek

De families DEBILDE en COSIJNS

zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming danken U oprecht.