

†

VROOM AANDENKEN AAN DE

HEER

Robert, André DEBILDE

Geboren te Everbeek op 6 augustus 1901 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 25 maart 1983, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Niets is vast en onveranderlijk in deze wereld, geluk en voorspoed wisselen af met kommer en lijden, want de dagen van de mens zijn geteld, al zijn er ook vele. Gij, Heer, hebt er een grens aan gesteld, die niet kan overschreden worden. Onze menselijke krachten zijn gemeten. Wanneer ze uitgeput zijn komt de Heer de ziel die Hij ons gaf, terug halen, om haar vergelding te schenken voor haar goede wil.

Mijn geliefden, familieleden en vrienden, ik verlaat U in dit aardse leven om binnen te gaan in het Rijk van eeuwige vrede, waartoe wij allen geroepen zijn. Blijft mij verder uw genegenheid betonen door uw trouw gebed,

tot wanneer wij allen opnieuw zullen verenigd zijn in de hemelse Zaligheid.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families DEBILDE, COSYNS,

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel