



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Roger DEBILDE

echtgenoot van Mevrouw
Paula VAN DER HAUWAERT.

Hij werd geboren te Deux-Acres op
19 juli 1914 en overleed godvruchtig in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 21 juli 1983,
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sa-
kramenten en de Pauselijke Zegen.
Krijgsgevangene 1940-1945
Vereerd met verscheidene eretekens.

In de stilte van de nacht, omgeven door
de zinnen is Roger zacht van ons mogen
heengaan, nadat hij zijn ziekte schoon door-
staan had.

Moedig heeft hij alles verdragen, klagen
kende hij niet. Over zijn lijden zweeg hij;
altijd hopen op beternis.

Deze scheiding door zijn afsterven doet
ons pijn omdat we hem, als een meelevend
mens zo graag in ons midden hadden. Zeer
graag vertoefde hij onder de mensen en
hield zeer veel van zijn gezin en vooral
zijn kleinkinderen was hij zeer genegen.
Allen zullen nog vaak bedroefd maar dank-
baar aan hem terugdenken.

Roger, ons « adieu » is een « à Dieu »,
een « tot weerziens bij de Heer ». In ons
gemeenschappelijk kristelijk geloof ligt de
zekerheid van dit weerzien. Ondertussen wil-
len we u vroom en dankbaar in gedachte
houden tot de Heer ons allen weer vere-
nigt maar dan voor het eeuwig gelukkig
samenzijn.

Voor uw blijken van kristelijke deelneming
en medeleven danken U de families
DEBILDE, DESMECHT, VAN DER HAUWAERT,
MACHTELINCKX,

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel