

"Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer".
Ps 129



Bid voor de ziel van

Mevrouw

Gabrielle DE BISSCHOP

echtgenote van

Mijnheer Robert LAMMENS

geboren te Ronse, op 27 december 1894 en er godvruchtig overleden op 29 augustus 1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Het geloof dat ze in haar Doopsel als een gave van God mocht ontvangen heeft de dierbare overledene trouw bewaard en beleefd. IJverig in haar werk, dankbaar om elke blij van genegenheid, vriendelijk in haar omgang en gedienschtig tegenover de evenmens wist ze zich te doen waarderen en beminnen door allen die haar kenden. De grote last van haar ziekte was wel veroordeeld te zijn om niets te kunnen doen, om in alles aangewezen te blijven op de begrijpende en geduldige zorg, van haar echtgenoot en haar kinderen.

Omdat de Heer barmhartig is en een goede Vader, omdat de dierbare overledene Hem zo herhaald ontmoet en bewonderd heeft weten we dat ook aan haar zijn belofte zal bewaarheid worden: "Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid". (Col. 3,4)

Lieve echtgenoot, dierbare kinderen en kleinkinderen, dank U om uw genegenheid en tedere zorgen, mij zolang bewezen. Bij de Heer wil ik voor

messiaen, ronse

U allen ten beste spreken, draagt voort elkanders lasten, blijft bidden voor al onze overledenen.

Heer, geef haar de eeuwige rust, moge uw vreugde, voor altijd, haar gelukkig maken.

Heer Robert LAMMENS.

Heer en Mevrouw Jacques SCHAUERGANS-LAMMENS en kind.

Heer en Mevrouw Herman DE WEER-LAMMENS en kind.

Heer en Mevrouw Pierre LAMMENS-REMY en kinderen.

De families DE BISSCHOP, DALEZ, LAMMENS en GYSELINCK.

danken U voor uw gebeden en deelneming in hun rouw.